



Protestantse Gemeente
's-Heerenberg - Zeddam

Vindplaats van
geloof, hoop en liefde



TER OVERWEGING

Heimwee

(Ds. Henriëtte Nieuwenhuis)



16 maart 2020, onze minister-president Mark Rutte sprak het land toe. Er klonken gewichtige woorden dat het coronavirus onder ons is en voorlopig onder ons zal blijven. Er werd geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie beloofd. Verschillende scenario's passeerden de revue en ik herinner me nog de ernst van de zaak. Toch, als je me toen had verteld dat we een jaar na dato dagelijks nog steeds zo intens met de gevolgen van en de beperkingen door het virus te maken hebben, had ik je niet geloofd.

Om maar gelijk de vinger op de zere plek te leggen: al een jaar kunnen we niet gemeente-zijn zoals we dat graag willen. Het gedicht 'Heimwee in coronatijd', elders in deze Kerkepraat, geeft woorden aan ons verlangen en ons heimwee. Psalm 84 doet dat ook, zo treffend vertolkt in de versie van de Psalmen voor Nu (LB 84a):

Wat hou ik van uw huis!

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar

de binnenpleinen van de Heer

Diep in mijn lijf is zo 'n heimwee,

zo 'n blijvende schreeuw

om de levende God.

Heimwee, als kind had ik er altijd behoorlijk last van. Ook al ging ik alleen maar bij een klasgenootje om de hoek logeren. Het malen en verlangen naar huis begon 's avonds als de lamp uitging en ik de slaap probeerde te vatten, liggend naast mijn vriendinnetje. Verschillende keren lag ik voor twaalfen toch weer in mijn eigen bed. Misschien is het een familiekwaa. Mijn eigen opa die met zijn gezin in Canada woonde werd letterlijk doodziek van heimwee nadat hij op familiebezoek in Nederland was geweest en weer terug in Canada de draad van het leven probeerde op te pakken. Het lukte niet. Mijn oma moest Canada loslaten, want anders was mijn opa er aan onderdoor gegaan. Met het hele gezin, inclusief mijn vader, gingen ze weer terug naar Nederland.



Heimwee, een familiekwaal, ook als broeders en zusters verbonden in Christus. Zo links en rechts hoor ik het heel wat gemeenteleden beamen.

*Diep in mijn lijf is zo'n heimwee!
Wat hou ik van uw huis!*

Heimwee naar het gebouw, de mensen, het samenzijn, de woorden die er klinken, de muziek, de liederen die er worden gezongen. Nu weten we weer wat en wie we belangrijk vinden en waar we van houden. Ik houd van het fysieke samenkomen, van het elkaar een hand geven, samen zingen, schouder aan schouder elkaar ontmoeten onder het genot van een bakje koffie en ga zo maar door. Het heimwee zou je soms bijna te veel worden...

Maar we mogen het uitschreeuwen naar God. Ik vind het altijd heel troostend dat daar in de Bijbel alle ruimte voor is: klagen, vragen, schreeuwen. En dat Jezus dat zelf ook deed aan het kruis. En het wonderlijke en paradoxale is wel dat als de mens op zijn dieptepunt is, op Gods meest afschuwelijke moment aan het kruis, dan is de mens dichterbij God.

En Godzijdank is onze God de Levende! Hij is de God van Goede Vrijdag en Pasen. Hij is de Opstanding en het Leven. Hij biedt een leven voorbij de dood, troost voorbij het lijden, vriendschap voorbij afscheid. Onze pijn en heimwee is echt, maar het zal nooit het laatste woord hebben. Zelfs de dood die eraan komt, doet de macht van de levende God van Jezus Christus niet teniet.

We gaan verder deze Veertigdagentijd door. Samen met Marcus, maar ook met de Psalmen. Elke zondag eentje uit een bepaalde liedcultuur, om zo ook de rijkdom van muziek te proeven samen. De Psalmen geven mensen al eeuwenlang de woorden in de mond om het uit te schreeuwen naar de Levende. Die Psalmen helpen ons om 'van kracht tot kracht' steeds voort te gaan (LB 84:4) tot aan Pasen.



Kopij voor de maand april uiterlijk op zaterdag 20 maart insturen naar:
redactie-kerkepraat@protestantsbergh.nl
De volgende Kerkepraat verschijnt in de week van 29 maart.

VAN DE REDACTIE

De kerkelijke kalender trekt zich niets aan van een coronacrisis. Het is gewoon weer aswoensdag geworden, de start van de veertigdagentijd. De tijd waarin christenen stap voor stap toeleven naar **Pasen**. Dit jaar aan de hand van Marcus. Voor het eerst was de start van de veertigdagentijd woensdag 17 februari met een viering van de Klavertje 4 gemeenten. Wekelijks komt er een zondagsbrief in de 40 dagentijd. JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.

Wel of nog niet een coronavaccinatie. Zodat we kunnen hopen op een leven zoals in "De kleine vogel" (ingestuurd door Gerrie Kersjes):
Zonder "corona"zorgen en ... weer kunnen zingen.
"Hiep hoi!" (gehoord in de kerkdienst van 21 februari).

Wilt u ook iets melden voor Kerkepraat 2.0, stuur dit dan naar het e-mailadres van de redactie of per post naar:
Gerry Vreuls, Kilderseweg 25, 7038 EH Zeddam.

Ingezonden stukken zijn op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij:
– niet op te nemen;
– in een volgend nummer op te nemen;
– in te korten met behoud van de strekking van de inhoud.

Als u het voldoende vindt om alleen een **digitale** versie te ontvangen, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven aan de Redactie. Op die manier sparen we natuurlijk wel het milieu en we besparen op de kosten!

Redactie:

Willemien Onstenk, tel.: 06-43233461 of 0314-323985
Gerry Vreuls, tel.: 0314- 652307 of 06-23234890



VAN DE PREDIKANT

Thuis bij de predikant / bereikbaarheid

Gelukkig voor ouders en kinderen kunnen de kinderen sinds een paar weken weer naar school. Op het moment van schrijven hebben onze jongens alleen de school nog niet van binnen gezien: de eerste week dat ze weer mochten waren ze ziek en de tweede week hadden ze vakantie. Het blijft soms schakelen. Ik hoop dat we na de vakantie weer een beetje de 'gewone' draad thuis oppakken.

Er is momenteel nog steeds sprake van een harde lockdown met o.a. de regel van maximaal 1 persoon op bezoek. Wat huisbezoek betreft, blijf ik dus voorzichtig, maar zodra er ruimte is dan wil ik graag dit pastorale werk weer vervolgen. Het is fijn dat er telefoon en internet is en dat we zo contact kunnen hebben, maar het vervangt het fysieke face-to-face bezoek niet.

Tot slot: telefonisch en per email ben ik bereikbaar op 0314-651631/ 06-22118168 of predikant@protestantsbergh.nl.

Zondagsbrief

De komende tijd, van de start van de Veertigdagen tot Pasen, wordt er wekelijks een zondagsbrief verstuurd via de mail. In deze zondagsbrief vindt u informatie rondom de zondagse dienst en de week die voor ons ligt. Deze zondagsbrief is een proef en verschijnt voorlopig alleen gedurende deze Veertigdagentijd. Daarna willen we deze manier van communicatie evalueren om te zien of dit voldoet in de behoefte. Daarom horen we graag wat u van deze zondagsbrief vindt. Reacties kunt u versturen naar: webmaster@protestantsbergh.nl en predikant@protestantsbergh.nl.

RONDOM DE DIENSTEN



Meeluisteren en meekijken



Onze diensten worden live uitgezonden via Kerkdienst Gemist. Dat geldt ook voor het avondgebed op woensdagen. Via "Waar is er kerk" staat de betreffende informatie. Van de diensten worden opnames gemaakt. Deze zijn te bekijken en te beluisteren via [terugluisteren Zeddum](https://www.kerkdienstgemist.nl) of [terugluisteren 's-Heerenberg](https://www.kerkdienstgemist.nl).



Kerkdiensten

Woensdag	3 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	Silvolde
Vrijdag	5 maart	10.00 uur	Wereldgebedsdag	Zeddum
Zondag	7 maart	10.00 uur	ds. H. Nieuwenhuis	's-Heerenberg
Woensdag	10 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	's-Heerenberg
Zondag	14 maart	10.00 uur	ds. H. Nieuwenhuis	's-Heerenberg
Woensdag	17 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	Gendringen
Zondag	21 maart	10.00 uur	ds. F. Gijzel (Leiden)	's-Heerenberg
Woensdag	24 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	Megchelen
Zondag	28 maart	10.00 uur	ds. H. Nieuwenhuis	's-Heerenberg
Maandag	29 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	's-Heerenberg
Dinsdag	30 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	's-Heerenberg
Woensdag	31 maart	19.30 uur	avondgebed Klavertje 4	's-Heerenberg



Witte Donderdag	1 april	19.30 uur	ds. H. Nieuwenhuis	Zeddum (?) Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag	2 april	10.00 uur	ds. H. Nieuwenhuis	's-Heerenberg
Stille Zaterdag	3 april	19.30 uur	Paaswake Klavertje 4	Silvolde
Zondag 1e Paasdag	4 april	10.00 uur	ds. H. Nieuwenhuis	Zeddum(?)

Bijbelleesrooster

Voor het Bijbelleesrooster verwijzen we naar de website van het Bijbelgenootschap:

klik op: <https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelleesrooster-2021/>

Voorbeden

Omdat we nu niet fysiek in het voorbedenboek kunnen schrijven, kunt u eventuele voorbeden doorgeven via predikant@protestantsbergh.nl of telefonisch via 0314-651631 of 06-22118168

Voor alle kerkdiensten geldt nog steeds dat we online met elkaar verbonden zijn. Er is slechts een beperkte groep met een taak in de dienst aanwezig. We hopen dat dit zo snel mogelijk weer anders kan. Houd de website en de (tijdelijke) zondagsbrief in de gaten voor tussentijdse veranderingen.

5 maart

De Wereldgebedsday heeft dit jaar als thema 'Rotsvast' (Matteüs 7:24-27) en is voorbereid door vrouwen uit de Republiek Vanuatu, een eilandengroep in Oceanië. Net zoals elk jaar leiden en vieren we deze dienst samen met onze burens uit de Gabriël Parochie.

7 maart

Derde zondag van de Veertigdagentijd. We gaan verder met Marcus. Het verhaal speelt zich nog steeds af in Galilea. We staan stil bij een voorbijganger, een vrouw die 12 jaar aan bloedverlies leed (Mc 5:21-43).

14 maart

Vierde zondag van de Veertigdagentijd. Jezus en zijn leerlingen verlaten Galilea. Onderweg vraagt Jezus aan zijn leerlingen wie hij volgens hen is. We staan stil bij Petrus en zijn antwoord (Mc 8:27-33).

21 maart

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd. We staan stil bij voorbijgangers: kinderen die bij Jezus worden gebracht (Mc 8:27-33).

28 maart

Zesde zondag van de Veertigdagentijd/Palmzondag. Jezus en zijn leerlingen naderen Jeruzalem. We staan stil bij de menigte (Mc 11:1-11).

29/30 maart

In de Stille week zijn er extra avondgebeden van Klavertje 4.

1 april

Witte Donderdag. We staan stil bij Mc 14. In deze dienst wordt er ook Heilig Avondmaal gevierd. Op dit moment is nog niet bekend of we dit samen in de kerk kunnen vieren en of dit zoals gebruikelijk aan tafel kan, hoe dan ook: u bent van harte uitgenodigd om dit thuis met brood en wijn mee te vieren. Hopelijk kan de dienst 'gewoon' in Zeddum gevierd worden, maar dat is nog even afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

2 april

Goede Vrijdag. We lezen de laatste stappen op weg naar het kruis: Mc 14:26 - 15:47.

3 april

Stille Zaterdag – Paaswake. Zoals al in de glossy Klavier stond vermeld, vieren we deze dienst gezamenlijk met Klavertje 4.

4 april

Pasen. Het lege graf. We lezen Mc 16:1-8. Voor Pasen geldt ook: hopelijk 'gewoon' in Zeddum.



Collectedoelen

7 maart - Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij onze speciale aandacht. Jantje Beton wil bereiken dat álle kinderen dagelijks kunnen spelen en bewegen. Kinderen moeten steeds meer en spelen steeds minder, terwijl spelen het belangrijkste én het leukste onderdeel is van een gezond leven. Daarom zegt Jantje Beton...STOP NOOIT MET SPELEN!

14 maart - Kerk in Actie, 40-dagentijd

Kerken in Oost-Groningen en Limburg zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Ook aan de randen van ons land, ver van de Randstad, is de armoede groot. Die armoede wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Juist in deze regio's zijn de kerken klein en hebben weinig financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie toch iets doen voor een grote groep mensen die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en niet persé perspectief hebben op een betere toekomst?

21 maart - Kerk in Actie, diaconaal werk

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt de boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win situatie. Helpt u mee?

28 maart - Kerk in Actie, JOP

Veel christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit nachtelijke spel, met Escaperoom-achtige elementen, leven jongeren zich in in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. Het spel gaat over winnen en verliezen. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Nieuw dit jaar is dat er ook een SMALL versie is van 1 uur en dat de PaasChallenge optioneel uitgebreid kan worden met een 40 of 50 dagen Challenge. De eerste editie van de PaasChallenge was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Draag financieel bij, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

KERKENRAAD (Nieuws van de kerkrentmeesters)

Collectes

Opbrengst januari 2021: diaconie € 65,00 en eredienst/gebouwen € 194,44.

De collectes worden ontvangen gedurende de coronatijd via de Givt-app en stortingen per bank. Dank aan diegenen die regelmatig een storting doen die bestemd is voor de collectes. Het wekelijkse doel van de diaconale collecte staat vermeld in Kerkepraat en op de website. Voor de kerkrentmeesters zijn de opbrengsten voor de eredienst en de instandhouding van de kerkelijke gebouwen. Binnenkort zullen wij u nader informeren over de mogelijkheden van het overmaken van collectegeld via de Givt-app. Het blijft natuurlijk altijd mogelijk om uw giften zelf via uw eigen bank aan diaconie en kerkrentmeesters over te maken. En wij hopen natuurlijk ook u zo spoedig mogelijk weer in persoon te ontmoeten tijdens de kerkdiensten en bij het koffiedrinken na afloop van de dienst.



Collectebonnen

Zodra het weer mogelijk is om de zondagse eredienst weer in de kerk mee te vieren, is er ook de mogelijkheid om op zondagmorgen in de consistoriekamers van 's-Heerenberg en Zeddum collectebonnen aan te schaffen:

Per kaart van € 10,00: 20 bonnen à € 0,50.

Per kaart van € 20,00: 20 bonnen à € 1,00.

Om de contante kasstroom zoveel mogelijk te beperken verzoeken wij u vriendelijk bij voorkeur af te rekenen door overmaking op rekening NL 62 INGB 0000 853571 of NL22 RABO 0374 653526 t.n.v. College van kerkrentmeesters o.v.v. collectebonnen.

Overmaken collectegiften

In deze coronatijd kunnen collectegiften overgemaakt worden via de collecteapp Givt of op de bankrek.nrs. van het College van diakenen en van het College van kerkrentmeesters:

NL97 RABO 0326 689265 t.n.v. College van Diakenen

NL62 INGB 0000 853571 of NL22 RABO 0374 653526 t.n.v. College van kerkrentmeesters.

ALS U EEN BEDRAG OVERMAAKT, DAN OOK GRAAG HET DOEL VERMELDEN!

Wees creatief als u niet in de gelegenheid bent om geld op bovenstaande manieren over te maken. Stop wekelijks wat in een potje of maak een groter bedrag over voor een langere tijd. In deze tijd waarin alles anders is blijft uw gift van groot belang!



Kerkbalans 2021 "Geef vandaag voor de kerk van morgen"

Inmiddels zijn alle wijklijsten van de vrijwilligers ontvangen en zijn de gegevens verwerkt. Mocht u uw toezegging nog niet hebben kunnen afgeven doordat u niet thuis was op het moment dat uw vrijwilliger bij u langskwam, dan verzoeken wij u vriendelijk het toezeggingsformulier alsnog in te leveren bij de financiële administratie: Stokkumseweg 74 te 's-Heerenberg of op te sturen naar: CvK, Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg. Tot nu toe (half februari) bedragen de toezeggingen voor 2021: € 41.437,00. Daarvan is inmiddels al € 7.386,00 ontvangen.

Graag vragen wij nog uw aandacht voor het volgende. Helaas is de acceptgiro bij het toezeggingsformulier door een drukfout niet volledig en daardoor niet bruikbaar. Wij vragen u om uw bijdrage voor januari zelf over te maken op het ING-rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL62INGB0000853571 o.v.v. Kerkbalans 2021. Alvast hartelijk dank voor uw moeite.

Tot slot willen wij alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met het wegbrengen en ophalen/verzamen van de kerkbalansenvelopen hartelijk bedanken voor hun werkzaamheden, zeker in dit coronajaar. Hartelijk dank voor jullie inzet. Zonder jullie was het niet gelukt!





Hartelijk dank

Na jarenlang op pad te zijn geweest voor de actie Kerkbalans voor onze gemeente heeft mevrouw Janke Jansen aangegeven hiermee te willen stoppen. Wij danken haar heel hartelijk voor haar jarenlange inzet voor onze gemeente!



Nog meer veranderingen

In de loop van 2020 heeft Marie van der Linde aangegeven haar werkzaamheden voor het College van Kerkrentmeesters om gezondheidsredenen te willen afbouwen. Voor de kerkrentmeesters een hele schok. Natuurlijk allereerst vanwege de gezondheidsproblemen van Marie, maar ook omdat Marie onze steun en toeverlaat is met kennis van vele, vele jaren (vanaf 1990) van het reilen en zeilen van alles wat met financiën binnen onze gemeente te maken heeft. In de maanden daarna is gezocht naar versterking van ons college en inmiddels is de heer Gerrit Bloemendal bevestigd als kerkrentmeester. Hij neemt een groot deel van de werkzaamheden van Marie over, samen met de andere leden. Wij zijn heel blij dat wij nog altijd kunnen terugvallen op de kennis en kunde van Marie en dat zij ons met raad en daad zal blijven bijstaan. Natuurlijk zullen er dingen en procedures gaan veranderen in de (nabije) toekomst. Maar vooralsnog proberen wij het financiële reilen en zeilen zoveel mogelijk op dezelfde voet voort te zetten.

Marie heeft aangegeven het beheer en administratie van het kerkhof te 's-Heerenberg voorlopig te blijven doen, evenals nog een aantal andere, niet tijdgebonden taken.

Marie, wij danken je heel hartelijk voor de wijze waarop je al die jaren heel integer en plichtsgetrouw je werkzaamheden voor onze gemeente hebt gedaan. En wensen jou en natuurlijk ook Jan, je steun en toeverlaat, nog vele jaren gezamenlijk toe!

Namens de kerkrentmeesters, Anneke Borkus

KERKENRAAD (Nieuws van de ouderlingen)

En zo gebeurde het...

(Netty Colenbrander)

En zo gebeurde het... de dienst van 7 februari werd anders dan anders.

Tijdens het consistorie overleg op 5 februari hadden we het er even over gehad, hoe de dienst van zondag 7 februari geregeld zou kunnen worden, als het echt zo'n slecht weer zou worden als de voorspellingen waren.

Als dienstdoende ouderling had ik daar een taak in. Dus eerst Jaap van Sloten maar eens gebeld en gevraagd of hij het zag zitten. "Nou, Netty", zei hij, "dat ligt er wel aan, maar... ik zal je op tijd bellen." Oké, dat was één. Toen Joop Agelink gebeld. Die zei: "Ik ga niet door de sneeuw, maar waarom nemen jullie het niet op?" Gek genoeg had ik daar nog helemaal niet aan gedacht. Maar ja, we hebben de apparatuur, dus waarom niet?

Koster Fred gebeld en gevraagd of dat mogelijk was. En, ja, dat kon. Wanneer? Zaterdagmiddag 13.00 uur? Alle dienstdoende medewerkers gebeld en gelukkig kon iedereen.

Zaterdagmiddag om 13.00 uur stond iedereen startklaar voor de dienst. Het was een fijne dienst en alles verliep goed. Wat een goed idee om het zo te doen en wat een fijn teamwork was het. We gingen allemaal tevreden naar huis. Toen moesten de webmasters nog aan het werk. Er ging een nieuwsbrief uit en het werd op de website gezet. En de volgende dag... wat waren we blij dat we het zo gedaan hadden! Iedereen kon veilig thuisblijven en toch was er een dienst uit onze eigen kerk te bekijken.



KLAVERTJE 4



Filmpjes voor de kinderen in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd zal er elke week een filmpje voor de kinderen verschijnen. Een gezamenlijk initiatief van Klavertje 4. In het filmpje horen de kinderen een Bijbelverhaal en volgt er uitleg over het maken van een Tijdtafel in huis. Een Tijdtafel verbeeldt het verhaal en door het op een centrale plek in huis te zetten, word je weer bij de tijd bepaald. De tijd op weg naar Pasen.

Het eerste filmpje en de volgende filmpjes staan al klaar op het youtubekanaal van Klavertje 4: <https://youtu.be/nbKWtAd3s90>. Ook hebben al kinderen uit de Klavertje 4 gemeenten en bij ons ook nog de deelnemers van Kerk op Schoot een gezinsboekje gekregen voor de Veertigdagentijd. Want hoe anders deze tijd ook is, de verhalen gaan gewoon door en kunnen zo thuis beleefd worden. Als we niet naar de kerk kunnen, komt de kerk naar huis!



EVEN VOORSTELLEN

Gerrit Bloemendal

(Carolien Kloosterman)



Op 24 januari werd Gerrit Bloemendal (76) bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. Voor Gerrit was het de derde keer in zijn leven dat hij bevestigd werd als ambtsdrager. De vorige keren waren tijdens het domineeschap van - hij weet het zich nog moeiteloos te herinneren - dominee Lans en dominee Bloemendaal. Niet dat hij in periodes ertussen stil zat, want Gerrit is altijd erg actief in de kerk. Hij brengt onder andere de Kerkepraat rondt, helpt bij Actie Kerkbalans en brengt ouderen met de auto naar de kerkdienst. Buitenom de kerkelijke activiteiten hoeft hij zich ook niet te vervelen.

Als geboren en getogen 's-Heerenbergenaar is hij zeer actief in het verenigingsleven. Al meer dan 55 jaar is hij bijvoorbeeld lid van toneelvereniging Theater 2000. Daarnaast heeft hij gevolleybald en doet hij aan vrijwilligerswerk.

Dat maakt dat hij in 's-Heerenberg ook veel sociale contacten heeft. Ook zijn drie kinderen en zeven kleinkinderen wonen allemaal in de buurt.

Gerrit houdt van zingen. Dat is ook hetgeen hij het meeste mist nu hij niet meer naar de kerk kan gaan. De diensten en preken van Henriette kan hij erg waarderen, net als haar 'hele manier van doen en haar inspirerende manier van optreden'. Dat inspireerde hem ook om zich beschikbaar te stellen als ouderling-kerkrentmeester. De administratieve taken die daarbij komen kijken moet hij zich nog wel eigen zien te maken, want, zo zegt hij, 'ik ben niet heel goed administratief onderlegd'.



GEMEENTEBERICHTEN



OMZIEN NAAR ELKAAR

Huwelijksjubileum

04-03-2021 Dhr. en mevr. Kersjes-Hemeltjen, Broekzijde 2, 7038 EK Zeddam

40 jaar

05-03-2021 Dhr. en mevr. Scalzotto-Broekmaat, Gildeweg 4, 7047 AR Braamt

12,5 jaar

Wij wensen u een fijne dag, ondanks de coronamaatregelen. Het is en blijft bijzonder om zo'n jubileum te mogen vieren.

Jarigen 80+

07-03-2021 Mevr. A.S.F. Schieven-Dorrestijn, Langeboomsestr. 24, 7048 AG Wijnbergen

82 jaar

16-03-2021 Mevr. L.H. Ruttenberg-Goller, Stadswal 18, 7041 AM 's-Heerenberg

99 jaar

17-03-2021 Mevr. H.F.M. van Veldhuizen-van Bennekum, Maria van Nassaulaan 172,
7041 EE 's-Heerenberg

85 jaar

18-03-2021 Dhr. J.C. van der Put, Langestraat 47a, 7047 CK Braamt

85 jaar

25-03-2021 Mevr. W. Kets-Burgers, Koppelstraat 1, 7047 CX Braamt

82 jaar

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Overleden

24-01-2021 Dhr. J. Verwijnen, Benedendorpsstraat 35, 7038 EN Zeddam

87 jaar

19-02-2021 Mevr. H.W. Koopman-Rouwenhorst, Vinkwijkseweg 1-43, 7038 AV Zeddam

95 jaar

Wij wensen de nabestaanden sterkte met dit verlies en wij zullen hen gedenken in onze gebeden.

Verhuisd

Mw. H.H. Barmantlo-Bosman naar Marktstraat 12-101, 7041 AJ 's-Heerenberg

Wij hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen op uw nieuwe plekje.

Als u niet wilt dat uw naam en/of een foto geplaatst wordt, wilt u dit dan doorgeven aan de redactie.

Beste gemeenteleden!

Nu ik dit schrijf ligt er veel achter ons. In september kreeg ik een diagnose die je liever niet wilt horen. Maar ja ik ben, volop, met Carel en onze kinderen, de behandeling in gegaan. Gelukkig tot nu toe met goede resultaten.

Nu nog een paar chemokuren en dan verder herstellen.

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor al het medeleven via een kaartje, appje of telefoontje. Dat heeft veel steun gegeven.

En nu maar hopen dat we met z'n allen corona eronder krijgen en we elkaar, hetzij in de kerk, hetzij bij het koffiedrinken, weer kunnen ontmoeten. Ik denk dat we er allemaal naar uitkijken.

Hartelijke groeten, ook van Carel,

Gerrie Kersjes

Dank!

Hartelijk dank voor de bloemen en de kaart die ik op 6 februari jl. voor mijn verjaardag heb gekregen. Vooral in deze tijd een heel leuke verrassing!

Hartelijke groet, *Anthoon Vink*



TER INSPIRATIE

Heimwee in coronatijd

(ingestuurd door Martin Boslooper)

God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen -
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwingen, spreken, lachen, huilen -
bij U rusten, bij U schuilen...

God, hoe graag... Laat ons weer komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen -
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!

Tekst: André F. Troost

Melodie: psalm 42

Inleiding op het mysterie

(Ds. Henriette Nieuwenhuis)

Ergens in de herfst van 2020 was ik op bezoek bij Rosalie Gradstein. Tijdens het gesprek gaf ze me onderstaand gedicht. Ik zei gelijk: "Deze wil ik niet voor mezelf houden. Mag ik het rond Pasen opnemen in Kerkepraat?" "Ja", was haar antwoord. Bij deze. Geniet van het mysterie!

Mysterie

(Rosalie)

Op een goede dag waren een paar kinderen op een heuveltop aan het spelen toen ze een gat in de grond ontdekten. Het leek wel een soort grot.
Toen herinnerden de kinderen zich dat hier een man gelegen had die op de heuveltop de kruisdood gestorven was.
Onbevreesd onderzochten de kinderen de grot, waarin ze terecht gekomen waren. Hij was helemaal leeg, tenminste dat dachten ze aanvankelijk. Totdat een van de kinderen met zijn voet ergens tegenaan stootte. "Au", riep hij. Hij was blootvoets en haalde een doorn uit zijn teen. Op de grond lag een krans met allemaal doornen.
De volgende dag gingen de kinderen weer naar de grot. Ze kropen door het gat en zochten de doornenkroon. Die was weg, maar op de grond bloeide een roze-rode rozenstruik, die heerlijk geurde.

OVERIGE BERICHTEN



OOG VOOR VOEDSEL, HART VOOR MENSEN

Wellicht mede door het barre winterweer was de aanvoer van levensmiddelen voor de cliënten van de voedselbank vorige maand erg pover.

Daarbij komt dat de Voedselbankmand in de kerk momenteel van het toneel is verdwenen, omdat er geen kerkgangers zijn. Deze wacht - net als wij - op betere tijden.

Ingebracht zijn:

Dove artikelen, sapje, een soeppakket + eierdoosjes.

In het krat onder onze carport gevonden:

chocolade tablet + eierdoosjes, en een doos met levensmiddelen.

De penningmeester van de voedselbank mocht weer het een en ander in ontvangst nemen van de Action in 's-Heerenberg. Verder voorlopig in bewaring genomen enkele zelfgemaakte babysetjes van nieuwe stofjes.

Dank voor uw gaven!

Joke Radstake

Oude Doetinchemseweg 126, 's-Heerenberg; tel. 0314-662005 (krat onder carport).



Liturgische schikking 21 februari

(Sijnje Heuvel)



Uitleg

De kleur is paars voor de veertigdagen tijd.

Het jute is de herinnering aan het boetekleed.

De kaars en de lily staan voor Jezus, die bij het eerste verhaal in de woestijn is.

Voor de woestijn is er het zand en zijn de vetplanten.

En daar in de woestijn wordt hij door de satan verzocht en de engelen verzorgden hem. Zoals we zullen lezen in Marcus.

We blijven het Marcus evangelie volgen de komende tijd.

Vooraan in de schikking staan lichtjes te branden, die staan voor alle gemeenteleden, die op deze manier toch in de dienst aanwezig zijn.

Op de achtergrond ziet u het open graf.

We gaan op reis, veertig dagen lang, eerst door de

woestijn en daarna langs alle plaatsen in Israël,

die Jezus gaat bezoeken en waar wij de verhalen van zullen horen de komende weken.

We hebben uitzicht dat we daar op uit komen, een open graf:

Pasen!

Wereldgebedsdag

(Willemien Onstenk)



5 maart is in de kerk van Zeddum om 10.00 uur de oecumenische viering van Wereldgebedsdag

Op de eerste vrijdag in maart is het ieder jaar Wereldgebedsdag.

Honderdduizenden mensen voelen zich in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en van de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving.

De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Dit jaar door vrouwen van de Republiek Vanuatu. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar. Eén van de eerste dingen die we leren van Vanuatu-vrouwen is dat 'Land voor een Ni-Vanuatu is wat een moeder is voor een baby'. De relatie met land ligt aan de basis van de identiteit en spirituele kracht van Ni-Vanuatu.

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Logo

Het logo van Wereldgebedsdag is opgebouwd uit een aantal symbolen.

Het logo is ontworpen door een Ierse kunstenaar en is al lang het logo van het Ierse comité.

Sinds 1982 wordt het wereldwijd gebruikt als het internationale logo van de Wereldgebedsdag.



Van links naar rechts is de betekenis:

- de cirkel is onze wereld,
 - in gebed geknield,
 - vier pijlen uit alle richtingen komend als symbool voor de mensen van goede wil uit alle windstreken van de aarde
 - het Keltische kruis als vroeg-christelijk symbool.
- Samengevoegd in de cirkel - het symbool van Gods altijdurende en allesomvattende liefde - vormen zij het volledige logo.



Kunstwerk

Het schilderij getiteld 'Cycloon Pam II' toont een buigende en biddende moeder voor haar kind. De golven beuken, maar over haar buigt een palmboom beschermend over hen. De palmboom is Juliette's favoriete boom met sterke wortels die winden kunnen weerstaan. De rok van de vrouw is gemodelleerd naar de traditionele kleding op Erromango. Aan de horizon kun je kleine kruizen zien, de levens die genomen werden door cycloon Pam in 2015.



Juliette Pita

Juliette Pita is op dit moment de meest bekende kunstenaar in Vanuatu. Ze werd in 1964 geboren in Erromango Island en is de derde van acht kinderen. Haar talent werd al vroeg ontdekt. Op school was ze altijd de beste in kunstlessen. Ze was de eerste vrouw die afstudeerde aan het Institut National de Technologie du Vanuatu. Juliette had nooit gedacht dat ze geld zou verdienen met haar kunst, maar ze geloofde dat God plannen voor haar had. Ze geeft al het geld dat ze verdient aan iedereen die hulp nodig heeft.

Hebreeën 12: 1-2

Laten wij met volharding de wedloop lopen, die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof.

Margriet van Boggelen



De Kerktuin

(Willemien Onstenk)



2000

2001 -- 2021



2001

20 jaar geleden hebben coniferen in de tuin naast het Imminkhuis (zie foto) plaats gemaakt voor o.a. planten die in de bijbel genoemd worden. In de praktijk blijken kerktuinen lage drempels voor mensen binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap om kennis te maken met inspirerende verhalen en voorbeelden die een geloofsgemeenschap kan bieden.

In die 20 jaar is er nogal eens een plant van plaats gewisseld en zijn er planten bijgekomen en ook verdwenen.

Zoals een bloem.....

Zoals een bloem
zijn kelk heft
naar de zon,
een boom,
zijn armen uitstrekt
naar de hemel
en ieder blad een open hand is,
ja zelfs het zaad
dat in de akker
te gronde is gericht
dwars door de donkere aarde
heen de weg vindt
naar het licht,
zo zoekt mijn stem
naar U, o God,
zo taalt mijn hart
naar U, mijn Schepper,
o Zon,
die wordt genoemd de Zoon,
o Geest,
Gij licht van alle lichten,
stroom naar mij uit,
vervul mij
met uw blijdschap en uw
vrede.

Jaap Zijlstra.



2008

In 2008 is de tuin vergroot.

In 2009 was er een sponsoractie voor
naambordjes bij de planten

In 2014 is het infobord geplaatst



2014

Er zijn vrijwilligers met werk in de
tuin gestopt en er zijn nieuwe bij gekomen.
Ieder met een eigen inbreng, enthousiasme en
betrokkenheid.

De een heeft groene vingers, de ander heeft talent voor
schoffelen harken of snoeien en een derde heeft nog weer
een andere deskundigheid.



2014

Kinderen hebben tijdens een kindernevendienst
aardappelen gepoot en in de herfst geoogst.

Veel mensen nemen even een kijkje in onze kerktuin.
Er waren veel interessante contacten tijdens
rondleidingen of tijdens zo maar een bezoek

De kerktuin is een plek geworden voor wie even op adem wil komen,
letterlijk en/of figuurlijk



Contact

Namen, adressen en telefoonnummers

Adres kerkgebouw 's-Heerenberg

Hof van Bergh 2

7041 AC 's-Heerenberg

Adres kerkgebouw Zeddam

Ettemastraat 3

7038 CN Zeddam

Postadres

Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam Postbus 87, 7040 AB 's-Heerenberg

Predikant

Ds. Henriëtte Nieuwenhuis

predikant@protestantsbergh.nl

0314-651631 of 06-22118168

Voorzitter Kerkenraad

Bert Veld

voorzitter@protestantsbergh.nl

0314-662215 of 06-53756687

Scriba

Joke Roseboom (nu tijdelijk Gerry Vreuls)

scriba@protestantsbergh.nl

0314-652307

Ouderlingen

Rien de Zeeuw

ouderling@protestantsbergh.nl

06-54388758

Ernst Haagsman

06-47980440

Netty Colenbrander

0314-661223

Sijnie Heuvel (Jeugd)

06-40606055

Diakenen

Bert Veld

diaconie@protestantsbergh.nl

0314-662215 of 06-53756687

Hennie den Ouden

0314-651567

Else Kaiser

06-38903540

Martin Boslooper (voorzitter)

0314-846344

Kerkrentmeesters

Gerrit Bloemendal

kerkrentmeesters@protestantsbergh.nl

06-50267502

Anneke Borkus

06-15211154

Geertje Bosman-Visscher

0315-341250

Harrie Wentink (voorzitter)

06-12218042

Administratie Kerkrentmeesters

Gerrit Bloemendal

administrateurcvk@protestantsbergh.nl

06-50267502

Rabobank NL22RABO0374653526 t.n.v. CvK PG 's-Heerenberg – Zeddam

Administratie Kerkbalans

Geertje Bosman-Visscher

kerkbalans@protestantsbergh.nl

0315-341250

Administratie Diaconie

Martin Boslooper

diaconie@protestantsbergh.nl

0314-846344

Rabobank NL97RABO0326689265 t.n.v. CvD PG 's-Heerenberg – Zeddam

Ledenadministratie

Els Beverloo

ledenadministratie@protestantsbergh.nl

0314-846056

Verenigingsgebouwen

't Olde Posthuus

Marktstraat 9a

7041 AH 's-Heerenberg

Het Imminkhuis

Bovendorpsstraat 8a

7038 CK Zeddam

Beheerder/Koster

Fred Heuvel

koster@protestantsbergh.nl

0314-663924

Begraafplaats Zeddam, Kilderseweg

Peter van de Weerd

begraafplaats@protestantsbergh.nl

0314-652608 of 06-46843211

Kerkhof 's-Heerenberg, Hof van Bergh 2

kerkhof@protestantsbergh.nl

0314-662186

Marie van der Linde

Website www.protestantsbergh.nl

Eduard Spaan

webmaster@protestantsbergh.nl

06-28256171

Fred Heuvel