



NIEUWSBRIEF



Protestantse Gemeente 's-Heerenberg -
Zeddam

Goed om te weten

De komende dagen kerken we op verschillende locaties. Kerstnacht vieren we in [Zeddam](#), 1e Kerstdag in onze kasteelkerk in ['s-Heerenberg](#) en het Oude Jaar sluiten we af met de dienst om 10:00 uur in ['s-Heerenberg](#). Het nieuwe jaar beginnen we op 7 januari in ['s-Heerenberg](#), een mooie gelegenheid om elkaar al het goeds te wensen voor 2018.

Onze Gemeente is ook te vinden op Facebook. Vol leuke berichten en informatie over allerlei activiteiten. Gewoon even klikken op "[Ja, ik ga jullie volgen](#)"

Onze predikant ds. Frans Gijzel gaat met emeritaat en dat betekent dat we afscheid gaan nemen van Frans en zijn vrouw Jet. De afscheidsdienst zal worden gehouden op **11 maart 2018** in 's-Heerenberg. Nadere informatie volgt nog of kan je vinden in de rubriek "[Waar is er kerk op 11 maart 2018](#)" op onze website.

De redactie wenst een ieder fijne feestdagen toe.



Kerst 2017

Het is helaas waar.
In strenggelovige kringen werden veel mensen er wanhopig van. Je kon nooit iets goed doen. Als je je niet hier aan hield of daaraan.... Dan zwaaide er wat!
Je werd uit je vertrouwde kring gestoten. Als een groot zondaar of zondares, die...Niet in de hemel kwam, maar naar de hel ging. Terecht dat velen zich uit dat keurslijf losrukten. Maar..... Helaas is het niet minder waar, dat ook de zogenaamde gesecculariseerde wereld mensen de maat neemt. Ze weegt en dikwijls te licht bevindt.
Ben je wel duurzaam genoeg bezig? Leef je wel gezond genoeg? Zo niet dan.....
Werk je mee aan de vernietiging van de aarde. En zo niet aan je eigen, dan toch wel aan de ondergang van de generaties na ons. Het zal allemaal waar zijn Alleen vraag ik me soms af: Hoe krijgen we die warmte terug. In onze omgang met elkaar? Is het ooit te doorbreken dat we zulke Godvergeten betweters en zedenprekers voor anderen zijn ?
Toen laatst sneeuw en ijzel veel mensen op de weg, op de rails en in de lucht lieten stranden...zij niet meer verder konden. Vonden zij een warm onderkomen of een hartelijke opvang... Soms bij wildvreemden.
Middenin de winternacht ging de hemel weer voor hen open. En dat was meer dan een Kerstlied. Er werd hen niet gevraagd of zij wel nauwgezet en zinvol geleefd hadden. Ze waren gewoon welkom. God, dank, gaat de liefde ons menselijk elkaar bekeuren te boven!
Veel Heil en Zegen u, ALLEN bij de komende Kerstdagen en voor 2018! Ook namens mijn vrouw Jet.
Ds. Frans Gijzel